

Groen Thurlede

Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede

Jaargang 3, editie 2

14 juli
Thurlede
bakt!

Lente
2019

Opfrisbeurt tuinwinkel

De mensen van de onderhoudsploeg hebben met hulp van mensen van werkbeurten de afgelopen maanden hard gewerkt aan de tuinwinkel. Slechte delen van de gevelbetimmering zijn vervangen, alles is buiten geschuurd en wordt nu geschilderd een fris-groene kleur. De winkel zelf is grotendeels ontdaan van allerlei 'versieringen' en het assortiment is aangepast en wordt meer overzichtelijk gepresenteerd. In de winkel hangt een nieuwe lijst met verkrijgbare producten en hun prijs. Deze zal ook op onze website worden geplaatst.



Perk weg?

Zoals tuinders al verwonderd opmerkten, heeft Irado met groot materieel het perk tegenover de tuinwinkel leeggemaakt. Voor deze plek wordt een nieuw beplantingsplan gemaakt. De opzet is om meer doorzicht te krijgen op de sloot en laan achter het voormalige perk. Belangrijk onderdeel van deze nieuwe plek wordt een nieuw, groter en centraal informatiebord. Dit bord zal de vier kleine kastjes vervangen die bij de verschillende ingangen stonden. We kunnen op dit informatiebord aankondigingen kwijt van komende activiteiten, praktische mededelingen. De winkel krijgt ruimte om haar aanbod te presenteren, inclusief tweedehands gereedschappen e.d. die in de verkoop staan.



Nieuwtjes

Groen Thurlede verschijnt vier keer per jaar. Natuurlijk lang niet vaak genoeg om het actuele verenigingsnieuws wereldkundig te maken. Surf daarom voor nieuwtjes naar www.volkstuinenthurlede.nl. Onder de knop NIEUWS vind je alle belangrijke nieuwsfeiten.



Plantenruilbeurs

Op zaterdag 18 mei kun je je slag slaan. Op die dag (vanaf 13 uur) kunnen planten, stekjes en zaadjes bij de tuinwinkel ingeleverd worden en ontvang je daarvoor bonnetjes om planten te bemachtigen waar je al jaren naar op zoek bent. Komen dus!

Welkom

Tuin 90	E. Gijzen
Tuin 133	A.J. van Roon
Tuin 195	J.R. de Gelder
Tuin 224	R. de Haas

Groen Thurlede

Van de redactie

Na de vroege vogelwandeling is het tuinjaar voor mij echt begonnen. Alleen Ben van den Broek krijgt mij nog zo vroeg het bed uit. De rest van het jaar slaap ik gewoon weer uit. Ik ben toch benieuwd. Wat zullen die 32 soorten vogels, die we gesignaleerd hebben elkaar toe gekwetted hebben over dat groepje ongeregeld, dat met verrekijkers onder hen doorschoof. Ook gebruik gemaakt van die mooie voorjaarsdagen om de tuin direct uit de winterslaap op de lente en zomer voor te bereiden? Heerlijk toch.

In grote getale kwamen we naar de zeer geanimeerde buitengewone A.L.V. Het nieuwe huishoudelijk reglement is aangenomen. Fijn een voltallig bestuur in discussie met haar leden. Een goede avond voor de vereniging. De gewone A.L.V. zal zich zeker bezig houden met de handhaving van de democratisch tot stand gekomen voorschriften. Laten we hopen dat we ons vrijwillig aan de regels gaan houden. Het moeten handhaven is een vervelende bijkomstigheid voor een clubbestuur. Want we weten het. Wij deugen, wij zijn goed. "Zij" misdragen zich, "zij" doen maar. Altijd krijgen "zij" de schuld. Laten we allen toch in het "wij"-kamp plaats nemen.

Tot slot nog dit. Het blad maken en versturen kost één euro achtenzestig. Voor dat bedrag ligt het blad op de mat. Dit wetende ga je met nog meer plezier het blad lezen. En denk eraan: "Wij gaan ons echt wel aan de regels houden". Toch?

Jan van der Waal



Deadline zomernummer

Tekst (maximaal 350 woorden) en foto's (hoge resolutie) voor Groen Thurlede mag je mailen naar de redactie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het zomernummer is 1 augustus 2019.

3	Van de redactie
4	Interview Henk Schniermanni
5	Gedicht
7	Vogels op Thurlede
8/9	Thurleven
11	Interview Eric en Remko Edelenbos
14/15	Bestuurszaken

COLOFON

Redactie

Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boonstra-de Jong, Ben van den Broek, Manja van de Plasse, Theo Reyman, Jan van der Waal en Wies van der Waal-van Noord

Foto's

De foto op de omslag en de paginavullende foto's (gedicht) en lentekriebels zijn gemaakt door Ellen Boonstra-de Jong

Drukker

Editoo B.V. te Arnhem

Redactieadres

jvdwa10@planet.nl

Groen Thurlede is een uitgave van de Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede.
www.volkstuinenthurlede.nl



Samen uit en toch ook heel erg thuis

Interview en foto's | Manja van de Plasse

Op de laatste dag van april ontmoet ik op tuinnummer 45 Henk Schniermanni. Hij begint aan het tweede seizoen op de tuin, die hij met zijn dochter Barbara deelt. Ook kleindochter Chelsey komt, samen met haar vriend, regelmatig langs.

Henk ontvangt mij hartelijk in het tuinhuisje, aangezien het buiten nog wat fris is. Toen zij de tuin overnamen was er flink werk te verzetten. Omdat Henk "gouden handjes" heeft, is dat geen enkel probleem. De inmiddels al weer jaren gepensioneerde loodgieter is van vele markten thuis. Voor het vervangen van het dak, het herstellen van de kozijnen en ook voor de inrichting draait hij zijn hand niet om. De inrichting heeft hij creatief aangepakt. Zo hebben alle meubels een verhaal en zijn ze voor weinig of soms zelfs gratis verkregen. Het enige waar Henk nog niet aan kan wennen is dat er geen stroom is op de tuin. Vanaf zijn 23 ste had hij samen met zijn vrouw een stacaravan met stroom. Maar de kosten voor een stacaravan zijn vele malen hoger dan die van een volkstuin. Bovendien moest hij voor de stacaravan eerst 1,5 uur autorijden. Nu stapt hij op zijn scooter en is in een kwartiertje op de tuin.

Vriendschappen voor het leven

Henk is geboren en getogen in Spangen waar hij graag voetbalde. Dat voetballen werd steeds serieuzer en bracht hem via voetbalclub The Rising Hope (van Van Nelle) naar Goede



Sport Staalt (GSS), wat van oorsprong de voetbalvereniging van de Gusto was. En zo kwam hij op Schiedamse grond. De vereniging was zijn lust en zijn leven. Hij speelde 20 jaar in het eerste elftal. Zijn vrouw stond 23 jaar met veel plezier achter de bar. Helaas heeft Henk 2,5 jaar geleden afscheid moeten nemen van zijn vrouw. Bij GSS werden vriendschappen voor het leven gesloten. Diezelfde voetbalvereniging bracht hem naar Thurlede. Elke zaterdagmiddag komt daar al jaren een clubje oud GSS leden bijeen om bij te kletsen, een biertje te drinken maar ook samen hard te lopen of te fietsen.

Het is er eentje van Transavia

Terwijl wij in gesprek zijn horen wij de vele geluiden van de diverse vogels die ook graag verblijven op Thurlede. Henk vertelt dat hij zich er niet aan ergert dat er zo nu en dan een vliegtuig laag overvliegt richting Zestienhoven. Sterker nog hij kan aan het geluid horen welk vliegtuig het is. Of het er eentje van Transavia is of niet. De taken op de tuin zijn verdeeld. Henk neemt het maaien, snoeien en klussen voor zijn rekening. En zijn dochter, die groenere vingers heeft, ontfermt zich over de kas en de beplanting in de tuin. Ook de Franse bulldog Mira geniet van de tuin en rent er graag haar rondjes. Kortom! Ze hebben er een echte familieplek van gemaakt. Dichtbij huis: samen uit en toch ook heel erg thuis.

Dankzij de dokter

Gedicht
Jan van der Waal

De tand des tijds knaagt onversaagd
Aan lurven, lijf en leden
De gang vertraagt
Je wordt links en rechts voorbij gereden.

Rustig wieden stukkie voor stukkie
Comfortabel gezeten op een krukkie.
En je zoon zegt: Wacht nou effe ouwe,
Laat mij die zware tegels sjouwen.

Toch dankzij gehoorondersteuning
Hoor je nog de winterkeuning
Zie je bebrild het groen de grond uitschieten

Pas ontdaan van grijze staar
Neem je de lentekleuren waar
Kunstmatig van de tuin genieten.

Je doet toch ook mee aan Thurlede Bakt

We hebben het eerder al aangekondigd! Op zondag 14 juli 2019 hebben we een primeur op Thurlede: Thurlede Bakt! Een wedstrijd waarin mogelijk al de eerste oogst van het seizoen ingezet kan worden. Of misschien wel de ingemaakte of ingevroren oogst van het vorige seizoen. Heb je dat allemaal niet? Geen nood. Groente en fruit van de groenteboer mogen natuurlijk ook.

Thurlede bakt is een echte bakwedstrijd waar je aan mee kunt doen met koek, cake, taart enzovoorts, als het maar gebakken is. Het mag zowel zoet als hartig zijn. We hebben inmiddels een juryvoorzitter gevonden: Caroline Zeevat. Caroline is (mede)auteur van het kookboek *Wilde Venkel & Rabarber en andere culinaire genoegens uit de volkstuin* en het *Onkruidboek*. Zij heeft zelf een volkstuin in Rotterdam en was al eerder jurylid, zoals bijvoorbeeld bij een jam-wedstrijd in arboretum Trompenburg. De andere juryleden worden later bekend gemaakt.

Wij nodigen je van harte uit om mee te doen aan Thurlede Bakt en zo te laten zien wat jij zoal met jouw tuinoogst doet. Wat laat jij graag aan medetuinders zien en proeven?

Heb je wel een leuk recept, maar ben je zelf niet meer in staat te bakken of zo'n hele middag aanwezig te zijn, dan mag je ook een van jouw (klein)kinderen namens jou aan de wedstrijd mee laten doen. Je kunt deze middag zelf nieuwe ideeën opdoen en proeven wat de andere deelnemers hebben gemaakt. Het belooft een gezellige en lekkere middag te worden!

Hoe werkt het?

Iedereen die mee wil doen aan Thurlede Bakt meld zich aan via communicatie@volkstuintenthurlede.nl. Doe dat uiterlijk op 30 juni 2019. Daarin geef je aan: wie je bent, welk tuinnummer je hebt, wat je wilt inzenden voor de wedstrijd (naam van het baksel, het recept), en waarom je dit recept maakt. Je ontvangt dan nog een bevestiging van je deelname en eventuele laatste praktische informatie. Daarna kom je op zondag 14 juli om 13.00 uur met je baksel naar het veld bij de kantine (bij slecht weer in de kantine). Je product moet vers gemaakt zijn en tot de presentatie hygiënisch verantwoord (gekoeld) bewaard zijn. Om 13.00 uur worden de baksels ingenomen, van een nummer voorzien en worden de eerder al toegestuurde recepten en motivatie erbij gedaan. Alle baksels worden vervolgens uitgesteld op een manier dat de jury niet weet wie wat heeft gemaakt. Daarna gaat de jury de inzendingen publiekelijk beoordelen. Daarbij letten zij op de volgende criteria: 1. Smaak, 2. Originaliteit, 3. Presentatie en 4. Gebruik van producten uit eigen tuin levert extra bonuspunten op.

Daarna is er nog tijd om zelf te proeven van wat de andere deelnemers hebben meegebracht en recepten uit te wisselen, terwijl de jury overlegt over wat ze gezien en geproefd hebben. Nadat de jury de winnaar bekend heeft gemaakt en de prijsjes heeft uitgereikt, is er ook nog tijd om met elkaar



na te praten en te proeven. Om 16.00 sluiten we het af en gaan we opruimen.

Wat te gebruiken?

Onder oogst verstaan we alle verse producten die vanaf de volkstuinen kunnen komen: groente, fruit, kruiden, bloemen, etc. Daarnaast kun je ook iets maken met al eerder verwerkt spul, denk aan: jams, chutneys, gedroogde kruiden, ingemaakte of ingevroren groenten en fruit, thee, olie met een smaakje, etc. Of je gebruikt groente en/of fruit, die je gekocht hebt bij de groenteboer. Het mag allemaal ingezet worden, zolang het maar in de vorm van een baksel is. Een pan soep, salade of ander gerecht kan dus helaas niet. Dat kunnen we misschien bij een volgende editie doen!

Boekentip

Het boek *Moord op de Moestuin* is een aanrader als je deze zomer, tussen het wieden door, van het zonnetje geniet. Een echtpaar komt op het idee een boswachtershuisje te huren op een vervallen landgoed, dat passend Groenlust heet. Het grote huis, de omliggende landerijen met moestuinen en de mensen die er verblijven, gaan echter gebukt onder een veelheid aan raadsels en intriges, die op haast onnavolgbare wijze met elkaar verknoot blijken te zijn.



Houtduiven zijn prachtige vogels en een sieraad voor uw volkstuin. Ze hebben een witte vlek in de nek (die bij een juveniel ontbreekt) en op de vleugels een witte band die bij de vlucht goed zichtbaar is en die ze onderscheidt van de Postduif of Holenduif. De staart is voorzien van een brede zwarte eindband. De Houtduif is fors gebouwd en vanwege zijn geringe weerbaarheid een geliefde prooi voor de Havik en de Sperwer. Ze komen overal in Europa voor en zijn niet kieskeurig bij hun gebiedskeuze. Hun echte voorkeur gaat uit naar akkers en weilanden die omgeven zijn door bossen. In stedelijke gebieden zijn ze te vinden in tuinen en parken waar ze kunnen leven van voedselresten, bessen en zaden. Ook brood versmaden ze niet. Ze nestelen wel drie keer per jaar en brengen daarbij per legsel twee jongen groot. Het eerste legsel wordt vaak al in maart gelegd en het laatste wordt in augustus groot gebracht.

Houtduif

Vogels op Thurlede
Tekst en foto
Ben van den Broek

Zes nieuwe geboden

Kwartaalcolumn

Hoge bomen vangen veel wind. En: onkruid vergaat niet... Dat zijn een paar toepasselijke spreekwoorden, die me te binnen schieten als ik deze column op papier zet. Aanleiding is het 'bordjes-cadeau' dat ik voor mijn verjaardag kreeg. Het hangt in ons tuinhuisje op Thurlede.

In onze tuin – zo begint het verhaal van wensen en werkelijkheid – *hangen we lekker onderuit*. Ja, maar... ben ik dan geneigd om te zeggen; eerst moet er worden gewerkt! Mijn generatie is nog van de-arbeid-die-adelt. Pas als het karwei helemaal af is, dan gunnen we onszelf rust in het werkkamp!

Mochten we echt klaar zijn en lekker onderuit hangen, *dagdromen we*. Waarover? Bomen die zachtjes ruisen, vrolijk fluitende vogels, brekende blauwe luchten, verre reizen naar exotische oorden. Of we zijn te moe om überhaupt te dromen en vallen geruisloos in slaap...

Natuurlijk *genieten we van het zonnetje*, zoals het derde gebod luidt. Pas wel op dat je geen huidkanker krijgt, want je zal niet de eerste zijn... En als het dan een heerlijke zomerse dag is, *barbecueën we graag!* Voor een speciale gelegenheid – een feest, een verjaardag – ontsteken we het vreugdevuur en *drinken we iets lekkers*.

Om nu te zeggen dat *we doen wat we willen* gaat mij een beetje te ver. Op Thurlede (maar ook thuis) houden we natuurlijk rekening met de burens, om maar eens wat te noemen. Terwijl ik dit met veel plezier op mijn laptop tik, wordt er op radio West naar een Haags gezegde gevraagd. Wat betekent; *Hij heb un tuin op z'n buik?* Nee, nu niet aan een bos schaamhaar denken! Het wil zoveel zeggen als Hij ligt onder de groene zoden. Gelukkig niet op Thurlede, veronderstel ik.....

Thijs



Thurleven



Minicursus “Natuurlijk Tuinieren”

Op twee woensdagavonden organiseerde onze vereniging een cursus “Natuurlijk tuinieren”, gegeven door Jeroen Hooijmeijer, hovenier en beheerder van het Voedselbos Vlaardingen.

Natuurlijk tuinieren betekent met de natuur mee tuinieren en niet er tegenin. We leerden hoe je van je tuin een stadsoase maakt, waarin ruimte is voor mens én dier. Je moet vooral ruimte geven aan natuurlijke processen in de tuin. Alleen dan hoeft je niet meer in te grijpen met bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor mens en milieu. Verder kregen we voorlichting over composteren en werd de samenstelling van de tuingrond besproken.

Het enthousiasme en de ongelofelijke kennis van Jeroen hielden de aandacht moeiteloos gevangen. Zijn kennis van inheemse planten, die gebruikt kunnen worden om de aarde aan het oog te onttrekken was verbluffend. Dat was toch wel even slikken: “Kale aarde is uit den boze”. Winterklaar maken volkomen onzinnig. Lekker laten liggen dat dode blad. Geef het leven overlevingskans. Vele vragen kregen een uitgebreid antwoord. Kortom het waren twee zeer leerzame avonden. Voor onze Thurleders, maar ook voor de toehoorders van buiten. Een mooi optreden naar buiten. Nu nog even het geleerde toepassen.

Jan van der Waal



Vroege vogelwandeling

Op 1ste paasdag zochten de kinderen lintjes en op 2e paasdag was er weer een vroege vogelwandeling. Deze wandeling stond ook open voor personen van buiten de vereniging. De opkomst was heel goed. Twintig personen kwamen op deze vroege paasmorgen naar het Volkstuincomplex Thurlede om onder leiding van Ben van den Broek vogels te gaan spotten. Het weer was heel goed en zeer geschikt voor de wandeling. Hierbij is niet alleen ons volkstuincomplex maar ook een deel van het Prinses Beatrixpark bezocht. Het is heerlijk om de vroege ochtendlucht op te snuiven, te wandelen en daarbij de prachtige vogelzang te beluisteren. Na afloop stond er een heerlijk paasmaal klaar dat door Mieke en Fatemeh was georganiseerd. Het aantal waarnemingen die ook zijn ingevoerd op waarneming.nl, bedroeg 32 vogelsoorten. Niet slecht! Het hoogtepunt was ongetwijfeld de waarneming van een Ransuil. Best wel bijzonder dat deze uil zijn plekje heeft gevonden op ons volkstuincomplex.



Pimpelmees, Tjiftjaf, Kuifeend, Grote Bonte Specht, Aalscholver, Kleine Mantelmeeuw, Waterhoen, Vink, Ooievaar, Roodborst, Fuut, Kauw, Grauwe Gans, Blauwe Reiger, Grote Canadese Zanglijster, Ekster, Koolmees, Houtduif, Halsbandparkiet, Visdief, Merel, Heggenmus, Nijlgans, Kokmeeuw, Zwartkop, Winterkoning en Ransuil.

28 juli BBQ
Zet die datum alvast in je agenda

Data	Activiteit	Aanvang	Kosten
24 mei, 7/21 juni, 5/19 juli, 2 augustus	Darten	20.00 uur	2 euro
8/22 juni, 6/20 juli, 3 augustus	Bingo	20.00 uur	12,50 euro
31 mei, 14/28 juni, 12//26 juli, 9 augustus	Klaverjassen/Jokeren	20.00 uur	3 euro
23/30 juli en 6/13 augustus	Creatief voor volwassenen	18.30 uur	12,50 euro (4 X)
31 juli en 14 augustus	Kinderactiviteit	14.00 uur	1,50 euro
24 juli en 7 augustus	Kinderbingo	13.30 uur	1,50 euro (boekje)
Informatie en opgeven	nataschadolleman@gmail.com		

Snoeien, maaien en zaaien



Bijen

Het bijenbestand gaat snel achteruit. Iedereen is zich daar nu zo langzaam wel van bewust. Zelfs premier Rutte roept mensen met een tuin of balkon op om bloemen te zaaien voor de bijen en de vlinders. Hij heeft eigenhandig zaden gestrooid in een stukje border bij het Catshuis. Ook de supermarktketen Lidl maakt er werk van. De consument kan het statiegeld van de lege petfles doneren en Lidl gebruikt het geld om meer bloemen te zaaien. Lidl heeft zich aangesloten bij Nederland Zoemt (www.nederlandzoemt.nl).



Tuintips

In mei mag je de ligusterhaag voor het eerst snoeien. Eind mei zijn de coniferen aan de beurt. Zorg ervoor dat je deze niet tot op het hout terugsnijdt. Taxus kan in juni gesnoeid worden.

Het gazon wil graag een tot twee keer per week gemaaid worden. Knip na de bloei de vrouwenmantel, ridderspoor, margrietten etc. Wedden dat ze daarna nog een keer gaan bloeien?

De feiten

We tellen niet alleen vlinders en vogels, maar vanaf 2018 ook bijen. In 2019 zijn 53.740 bijen geteld. Op nummer 1 staat de honingbij, op nummer 2 de rosse metselbij en op nummer 3 staat de aardhommel. In Nederland zijn al 34 bijensoorten verdwenen. Er zijn nog 358 verschillende bijensoorten over.

Voor ieder wat wils

Honingbijen voeden zich met alle bloemen en zaden die je in de tuincentra kunt kopen. Maar juist de bijensoorten die het moeilijk hebben, zijn kieskeuriger. Wil je deze bijen helpen? Zet dan rode klaver, rolklaver en slangenkruid in je tuin.



Bijenstal in de heemtuin

Bij de heemtuin in Schiedam (vlakbij Thurlede, tegenover het verenigingsgebouw) is tegen de vijver een eilandje gemaakt waarop een nieuwe bijenstal is geplaatst. De Stichting Schiedamse Stadsimkers beheert de bijenstal, een omsloten overdekt gebouw, waarin bijenkasten staan. De bijenstal wordt op 26 mei tijdens het lentefeest in het Beatrixpark officieel geopend. Informatie op de Facebookpagina van de stichting.

Bijenhotel

Bijenhotels zijn overal te koop. Het is een kastje met bamboe en riet. Zorg ervoor dat de achterkant van het bijenhotel gesloten is. Bijen sluiten de achterkant namelijk niet zelf. Let er ook op dat de binnenkant van de bamboe en het riet glad zijn. Scherpe randen beschadigen de vleugels van de bijen.

"We doen alles in goed overleg"

Interview en foto: Ellen Boonstra-de Jong



Drie jaar geleden namen Eric (rechts op de foto) en Remko Edelenbos de tuin over van Leni en Karel van Kampen. Het echtpaar Van Kampen tuinierde vele decennia op Thurlede. Eric en Remko genieten, net zoals Leni en Karel, volop van tuinnummer 1 en hebben een duidelijk doel voor ogen. Op termijn denken ze de groenteboer en het groenteschap in de supermarkt vaarwel te kunnen zeggen en willen ze volledig zelfvoorzienend zijn.

Allereerst willen de mannen even kwijt wat ze van elkaar zijn. "We zijn broers. Remko is drie jaar jonger dan ik en woont in Rotterdam. Hij is vorkheftruckchauffeur. Ik woon in Schiedam en houd me bezig met de ontwikkeling van software." Jaren geleden volgden de broers een cursus biologische tuinieren bij de inmiddels failliete stadsboerderij "Uit je eigen stad" in Rotterdam. "Tijdens de cursus hadden we de beschikking over 50 vierkante meter grond. Daarna was het over. Maar we hadden zoveel plezier in het tuinieren gekregen, dat we op zoek zijn gegaan naar een volkstuin. Zo zijn we op Thurlede terecht gekomen."

Moestuin

Eric en Remko zijn bewuste consumenten en willen weten wat ze eten. Logisch dat ze ervoor kiezen om groenten te eten die ze zelf hebben opgekweekt. Vorig jaar is dat al heel aardig gelukt, maar ze hebben veel tijd nodig gehad om de tuin weer toonbaar te maken. "Het was een wildernis". In het gras hebben ze in die drie jaren steeds meer groenteperken en moestuinbakken gemaakt. Aan de zijkant van het huisje staan een frambozenstruik en een Japanse wijnbes. "We proberen van alles uit en breiden de moestuin gestaag uit." Ze letten erop dat gewassen regelmatig van plaats wisselen, zoals de mais en de aardbeienplanten. Dat houdt de aarde en het gewas gezond. Ook zie ik knoflook, sla en peultjes. Voordat

het seizoen begint, praten de broers over wat ze in het nieuwe seizoen aan willen pakken. Ze zijn het altijd snel met elkaar eens. "We doen alles in goed overleg en we doen het samen," aldus Eric. Remko voegt eraan toe dat ze bijna nooit ruzie maken.

Het kost veel tijd

Er was overigens genoeg aanleiding om ruzie te maken. Niet met elkaar, maar wel met de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat alle struiken, grenzend aan hun tuin en direct bij de ingang, op een kwade dag door Irado werden verwijderd. "Ik vind het nog steeds jammer," aldus Eric. "Het was een misverstand en het is uitgepraat." Inmiddels staat er op de erfgrans iets dat uit moet groeien tot een flinke haag. Dat komt dus wel goed. Zomers zijn Remko en Eric iedere dag op de tuin te vinden. "Het onderhouden van een volkstuin kost veel tijd. Het is goed dat mensen zich dat realiseren voordat ze een tuin nemen." Remko onderbreekt het gewroet in de aarde en vult zijn broer aan: "Wij zijn volhouders."



Lente- kriebels



Ransuildrama

Ben van den Broek

Onlangs kreeg ik op zondag een e-mailtje van een medetuinder met de boodschap dat ze een babyuiltje onder een boom had gevonden. " Het beestje ligt doodstil met een vleugel over zijn lijfje uitgespreid. Hij ligt op zijn rug en heeft af en toe zijn oogjes open," schreef Christa.

Toen ik haar opmerkelijke mailtje las, ben ik terstond gaan kijken. Mijn volkstuin ligt op vijf minuten fietsen van mijn huis vandaan! Gelukkig trof ik Christa en Roelof nog aan in hun tuin en mocht ik even verder komen. Ik was uiteraard heel benieuwd en ik kon aan de hand van de foto, die ze met een mobiel hadden gemaakt, zien dat het een volwassen Ransuil was die zijn vleugels spreidde alsof er een prooi werd gezeurd. Ook stonden de oorpluimpjes overeind, wat een teken van opwinding is. Het is bekend dat een Ransuil, als de gelegenheid zich voordoet, ook overdag de kans waarneemt een prooi te slaan. Een smakelijk hapje waar je dan weinig moeite voor hoeft te doen! Gelukkig was de vogel gevlogen en kon ik hem zelf niet in levende lijve aanschouwen wat op zich natuurlijk wel een goed teken is al had ik hem natuurlijk graag even gezien! In de directe omgeving werden nog wat braakballen en poepsporen gevonden. Dat laat zien dat de vogel mogelijk een roestplaats (rustplaats) heeft in de dennenboom naast de vindplaats. Mogelijk is er ook een connectie met het eksternest ca. 5 meter verder. Ransuilen maken graag gebruik van oude kraaien- en eksternesten om te nestelen en hun jongen groot te brengen. Christa en Roelof vertelden dat ze blij zijn dat de woelmuizen, waar ze last van hebben, op deze natuurlijke manier bestreden worden. Tot zover het leuke gedeelte van het verhaal!

Dinsdagochtend ontdekte ik vanaf het fietspad in de grote dennenboom, waaronder de Ransuil was gevonden, een vrij groot nest dat me niet eerder was opgevallen. Het leek me een betere plek voor een broedgeval van de Ransuilen dan het bolvormige eksternest in de berkenboom. Ik was best wel happy met deze mogelijkheid. In de namiddag ben ik nog even naar mijn volkstuin gegaan om te kijken hoe de werkzaamheden van vanmorgen (grindtegels omdraaien) waren uitgelopen. Uiteraard kon ik het niet laten toch weer even door de verreijkijker naar het nest in de dennenboom te kijken.

Tot mijn verrassing trof ik Christa en Roelof heel timide in hun volkstuin aan. Onder de dennenboom lag een dode Ransuil. De kop was bebloed. Te oordelen naar de helderheid van de nog uitbollende ogen was de dood waarschijnlijk zeer kort geleden ingetreden. Wat een tragische ontdekking.

Wat er gebeurd is daar kan je alleen maar naar gissen. Was er een gevecht om het nest geweest met het koppel Eksters die toch weer na enkele dagen afwezigheid bij hun nest waren terug gekeerd? Niemand zal het weten. De ransuil is begraven op een mooi plekje in de volkstuin van Christa en Roelof. Gelukkig zit er weer een Ransuil in hun tuin. Op 19 april kon ik hem even zien en fotograferen. Zou er toch nog een positief gevolg komen!



Natuurlijke drift

Bestuurszaken | Henk Steenberg

We hebben het allemaal wel eens mee gemaakt. Je gaat er een weekendje op uit om de natuur in te trekken en het buiten leven als een weldaad te ondergaan. Eenmaal daar aankomen pakt het anders uit dan verwacht. Je boekt een camping plaats ergens in Zeeuws-Vlaanderen aan de rand van een natuurreservaat en wordt de eerste ochtend om 4 uur opgeschrikt door honderden meeuwen die luid krijsend achter een vos of andere eierendief aanzitten. Het wordt een hels en aanhoudend kabaal en slapen lukt niet meer. Eerder dan gepland zijn we na twee nachten weggegaan, de tent onder de meeuwenflatsen, die - zo als later bleek - ook nog lekkages veroorzaakten.

Dus een goede les, voortaan beter opletten en navragen hoe het met de nachtrust gesteld is. We kwamen een maand later terecht in de buurt van de Veluwe waar we een weekend hadden geboekt in een familiehotel aan de rand van een bosachtige omgeving. Het hotel zelf werd omringd door een paar grote hoge bomen aan de rand van de parkeerplaats. Je zet daar liever je auto niet onder vanwege de vogelpoep maar ja er was niet veel keus. Op zaterdagmorgen heerlijk uitgerust wakker geworden en het ontbijt op het terras in het zonnetje laten serveren. Nou dat was hem niet want de wespen schoven ook aan en likten op den duur de jam uit mijn mondhoeken. Dus binnen achter glas met de deuren dicht de toast met honing weggewerkt. Toen we s' avonds om 7 uur terugkwamen bij het hotel hoorden we wat harde knallen. Op onze kamer aangekomen, die grensde aan de rand van de hoge bomen op de parkeerplaats, zagen we mensen van het hotel bezig met een soort van vuurwerk om de vogels te verjagen uit de bomen. We hadden het weer getroffen; een kleine zwerm kraaien had de bomen uitgekozen om de nacht door te brengen. Het personeel vertelde ons dat vaak tegen het vallen van de avond andere zwermen ook neerstrijken en dan soms weken blijven hangen. Kortom de beestjes streken in grote zwermen s' avonds neer. De andere morgen werden we gewekt om 4 uur door een enorm gekwetter en evenzo de volgende ochtend. De vogels lieten zich niet verjagen; je zal er maar een weekje geboekt hebben!

Op ons complex leidt dit soort confrontaties met het buitenleven soms ook tot ongewenste toestanden. Je neemt een tuin om je een beetje in de natuur te voelen en ziet dat de eenden uit de sloot je straatje onderpoepen, terwijl ze zich in je tuin geestdriftig overgeven aan groepsverkrachting. Als de nakomelingen van de eenden en waterkippen hongerig je tuin komen onderzoeken geef je ze wat oud brood en is het brood op, dan koop je wat voer om de familie gezond te laten opgroeien. Maar wat als jouw dierenliefde zoveel discipelen aantrekt dat de aangrenzende tuinen ook ondergepoept raken en de buurman met de tuinslang de opgroeiende families wegsput? De verontwaardiging bij de dierenvriend was groot. Hoe kon je dierengedrag van slechts tijdelijke aard zo afstraffen? Dit behoort tot de voorjaarsperikelen van de natuur en houdt vanzelf na ca. 3 maanden op. Al geeft het wat



ongemak, dan nog denk ik dat het niet past bij de houding van de volkstuinder. Natuur is niet altijd comfortabel, we moeten het zoet met het zuur durven aanvaarden en zeker naar de dierenwereld toe een voorbeeld willen zijn van begrip en tolerantie.

Opknappbeurt buitenwink

Langzaam maar zeker krijgt ook de opslag van de tuinwinkel een beter aanzien. Met hulp van mensen van de werkbeurten is de wilde begroeiing weggehaald, het perk van het hek langs het hoofdpad vernieuwd en het hek groen geschilderd. Het is de bedoeling om het hekwerk te laten begroeien met mooie, bloeiende klimplanten. De lelijke hekken van de provisorische zandopslag naast de winkel zullen worden vervangen door een houten hek, die de onderhoudsploeg zelf gaat maken.



Voorjaarsopruiming bij S.V. Thurlede

Bestuurszaken | Ria van Wingerden-Bonefaas

Speciaal voor de voorjaarsopruiming en schoonmaakdrift van onze tuinders is er in de laatste week van maart een containeractie gehouden. Het was wel even afwachten hoe snel de tien kubieke meter container gevuld was! De actie ging al snel van mond tot mond en de eerste container was tot grote vreugde binnen drie uur vol. Echt een geweldig gezicht zoals vele tuinders aan het opruimen waren geslagen. En niet te vergeten de enthousiaste reacties en blijdschap dat dit mogelijk gemaakt is. De volle container leidde wel tot grote teleurstelling bij andere tuinders die het weekend hadden ingepland om op te ruimen. Bij navraag was er helaas geen ruimte meer in de planning van Irado om de volle container te verwisselen voor een lege. Gelukkig was er een tuinder die vrijwillig zijn bus met laadbak ter beschikking stelde om ook de tuinders in het weekend te kunnen bedienen. Vier vrachten vol zijn er door hem afgevoerd. Na het weekend zijn er nog eens twee lege containers neergezet en gevuld door de tuinders. We kunnen dan ook spreken van een vruchtbare actie.



Toch wel heel jammer dat sommige tuinders desondanks, met risico op boetes en naheffingen, grofvuil blijven deponeren in de containers op wieltjes, bedoeld voor restafval. Ook hebben deze tuinders waarschijnlijk geen idee dat het geen pretje is om deze zware containers wekelijks naar de straat te rollen.

Maar,...we houden het positief en hopelijk maken ook deze tuinders voortaan een grofvuil afspraak bij Irado zodat de containers op wieltjes gebruikt worden waar ze voor zijn bedoeld. Laten we elkaar enthousiasmeren. Bel voor woensdag 12 uur naar Irado, vermeld uw naam en tuinnummer en uw grofvuil wordt dezelfde week nog op vrijdagmorgen opgehaald. Namens alle bestuursleden wil ik iedereen bedanken voor de enthousiaste en hartverwarmende reacties. Op naar de najaarsopruiming.



Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam

Lathyrus of pronkerwt

Lathyrus is familie van erwten en kapucijners, maar bloeit alleen voor de sier. De zaden van Lathyrus hebben een harde schil. Week ze een paar uur in een kom (regen)water tot ze iets rimpelig zijn. Zaai 3 zaden een halve centimeter diep in een turfpotje, gevuld met potgrond. Geef water en dek de pot af met een plastic zak of zet ze in een kweekkasje. Na een dag of 10 ontkiemen de zaden en kruipt er een rank omhoog. Plant de zaailingen als ze 10 cm hoog zijn rond eind april in de tuin. Ze bloeien dan rond de langste dag. Zaai je ze in mei buiten, dan bloeien ze later. Ze bloeien ongeveer 10 weken na het zaaien.

Goed om te weten

Plant Lathyrus nooit opnieuw op dezelfde plek. Wissel elk jaar, anders ontstaat bodemmoeheid. Spit de grond goed en diep los, zodat de wortels die op zoek naar water de diepte ingaan, goed verankeren. Start met goed bemeste grond voor voldoende voeding voor een lange en rijke bloei. Geef zeker in het begin voldoende water en tijdens de bloei een hand organische mest. De pronkerwt houdt van een zonnige en warme standplaats. De plant is eenjarig. Zodra er veel goed gevulde peulen aan de plant hangen, stopt Lathyrus met bloemknoppen maken. Blijven plukken is de oplossing. Knip in de zomer elke 10 dagen de uitgebloeide en de verse bloemen (die kunnen in een vaasje) weg. Spaar de bloemknoppen. Als de dagen korter worden, laat je wat bloemen uitgroeien tot peulen. Als de peulen geel kleuren en de zaden zwart, zijn ze oogstrijp. Bewaar de zaden in een afgesloten blik op een koele plaats. Zo blijven ze kiemkrachtig.



Bestuur spreken?

Leden die de bestuursleden willen spreken, kunnen daarvoor terecht op de tweede zaterdag van iedere maand vanaf 10.00 uur. In dringende gevallen wekelijks op afspraak op maandochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Contact en afspraak bij voorkeur via e-mail: bestuur@volkstuintenthurlede.nl.



Recept ijsthee

Op de theeproeverij van Yvonne Marcus van 't Kethelhuys te Schiedam hebben we een heerlijke ijsthee geproefd; zelfgemaakt zonder toegevoegde suikers. Een heerlijke drank om zomers je dorst mee te lessen. Hier het recept van Yvonne.

Ijsthee heet de "cold brew". Het wordt gemaakt van de Oolong thee. 10 tot 12 gram thee op 1 liter koud water. 1 of 2 nachten (thee iets sterker) in de ijskast zetten. Vervolgens limoensap van 1 limoen erin. Serveren met een partje limoen en ijsblokjes erin.

Eigenlijk kan iedere soort fruit toegevoegd worden. Bijv. framboosjes, alleen geven deze geen sap af, dus dan een klein beetje frambozensiroop toevoegen. Er zit dan wel wat suiker in, maar altijd nog minder suiker dan in de kant en klare pakken uit de supermarkt.

